

Scheveningen schittert als vanouds

48 UUR IN 'DEN HAAG AAN ZEE'

Met de nieuwe boulevard, make-over van de Pier en opleving van het Kurhaus kan Scheveningen zich weer de mooiste badplaats van Nederland noemen. Troeven als Beelden aan Zee, hippe strandtenten en duinnatuurgebied Meijndel maken je weekendje Hollandse kust compleet.

TINEKE ZWIJGERS



HET KURHAUS

Foto: Dorien Koppenberg

VRIJDAG – 16 UUR: ZOEFF

Het geluid van rolkoffertjes op het plankier van de Pier doet ouderwets romantisch aan en dat geldt ook voor het zicht op de boulevard, waar het Kurhaus met zijn grijze koepel en brede zijvleugels fier boven alles uitsteekt. Het volgende moment zijn we weer terug in 2017. Naast ons zoeven twee 'speedfreaks' langs. Ze zijn vastgeklonken aan een zipline en halen tijdens hun afdaling van de Bungee Jump-toren een flinke snelheid. De Pier, jarenlang de 'rotte kies' van Scheveningen, timmert flink aan de weg. Er is een foodboulevard met houten eetstalletjes, loungeterrassen en kleurrijke cocktailbars. In het floatcenter dobber je gewichtloos in bromzout water. Je kunt rondjes draaien in het reuzenrad. En er zijn de Pier Suites. Vijf hotelkamers, waarin je vanuit het bed, bubbelbad en

buitenterras onbepikt uitkijkt over zee, de koelkast vol lekkere drankjes staat en je 's nachts inslaapt op het ritme van de zee. Terug naar de boulevard, waar de lange rij strandtenten een levendige buffer vormt tussen de promenade en het brede strand. Ze dragen exotische namen als Patagonia, Zanzibar, Copacabana en Blue Lagoon en bieden gasten met hun wereldkeuken een echt vakantiegevoel. Wij vallen voor de knusse houten inrichting met kleurige kussens van Bora Bora. Een originele plek ook: de kok staat achter het fornuis in een oude Amerikaanse schoolbus, die geparkeerd is naast het terras. De lucht kleurt roze na een fraaie lentedag en binnen is het lekker warm bij de vuurhaarden. De ruig getatoeëerde ober verrast ons met spinazie-kaaskroketjes en Thaise curry met victoriabaars. Hij heeft er zin in, vertelt hij. «We zijn net open sinds de winterstop. Het toeristenseizoen moet nog beginnen, maar de Hagenaars komen massaal naar zee om te borrelen en te eten. Iedereen is er klaar voor na de regen en kou van de laatste tijd.»

ZATERDAG – 10 UUR: FLANEREN

Flaneren langs zee is met de nieuwe boulevard van architect Manuel de Solà-Morales echt kosmopolitisch geworden. Hij voert je in een soort golfbeweging van Scheveningen-Bad naar de haven, onderbroken door 15 meter hoge hip-roestige landmarks en twee imposante voetgangersbruggen. Onder de promenade ligt de nieuwe dijk die Scheveningen en het hinterland weer vele jaren moet beschermen tegen de zee. We staan stil bij de beeldentuin van Beelden aan Zee. De figuren, waarvan er een wat lijkt op stripfiguur Wiske, beelden sprookjes uit als Hans en Grietje en het Tinnen Soldaatje. Het leukst vinden we de metershoge Haringeter, knipoo naar de typisch Hollandse manier van haring happen: hoofd achterover, mond open en de gezouten haring van de staart af happen. Bij monument De Vissersvrouw wandelen we het oude vissersdorp binnen en bekijken de sfeervolle straatjes, het museum over vroeger 'op' Scheveningen en de twaalfkantige rode vuurtoren. Die staat ingebouwd tussen witte vissershuisjes en je moet er bijna tegenaan staan om hem in zijn geheel te zien. De haven van Scheveningen, waar de kotters in- en uitvaren, is net als de boulevard flink verhipt. Langs het water vind je trendy visrestaurants, tapasbars en biercafés. Wij stappen binnen bij Weduwe van der Toorn, al ruim een halve eeuw een begrip in Scheveningen. Sinds kort zwaait voormalig sterrenkok Edwin van de Goor er de

De lekkerste...

- Indonesische gerechten eet je bij strandtent **El Niño**. Dagelijks kipsaté van de grill, de malse rendang-stoofschotel en het groentegerecht gado gado; elke donderdag een Indonesisch buffet. www.elnino.nl
- Cocktails bestel je in **Barbarossa Beach**. Mooie keuze uit gin & tonics, en de bartender maakt ook een goede Espresso Martini. www.barbarossabeach.nl
- **Summertime** serveert *Flammkuchen* (met garnalen en prei). Ook heerlijke zeevrieburgers. www.summertime-scheveningen.nl
- Strandfeesten vier je in de strandtenten ten noorden van de Pier, bij het **Zwarte Pad**. Rustig strand overdag, maar de feesten gaan door tot in de nacht. www.whoosah.nl en www.beachclub-de-karavaan.nl



DE PIER

PRAKTISCH

ERHEEN: Brussel-Scheveningen: 185 km (parkeren in garage Strand, € 19,20/24 uur, www.bksparking.nl). Den Haag is vanuit Brussel (2,5 uur) en Antwerpen (1,5 uur) rechtstreeks per trein bereikbaar. De tram brengt je in Scheveningen.

LOGEREN:
• **Pier Suites:** trendy ingerichte kamers met privéterras, panoramisch

zeezicht en een ruim met bier, wijn en prosecco gevulde minibar (inclusief). Vanaf € 220 voor twee personen, met ontbijt. www.piersuites.nl
• **Grand Hotel Amrath Kurhaus:** logeren in de Grande Dame van Scheveningen is bijzonder, zeker als je een kamer kiest met balkon en zeezicht. Stijlvol, modern ingericht en ook hier zijn minibar en nespresso inclusief. Vanaf € 152 voor twee personen, met

ontbijt. www.amrathkurhaus.com
• **Boulevard Hotel:** minder luxueus maar ook direct aan zee, iets buiten de drukte. Vanaf € 82,50 voor twee personen, met ontbijt. www.boulevardhotel.nl

INFO: www.denhaag.com en www.pier.nl (toeristische info); www.muzeescheveningen.nl en www.beeldenaanzee.nl (musea).



BEELDEN AAN ZEE



STRANDTENT BORA BORA

scepter. Hij heeft de zaak verfraaid, maar niet verhipt en biedt visgerechten aan zonder fratsen en voor een vriendelijke prijs. Dagverse vis, heerlijke frieten, salade met verse dressing en passende wijnen.

ZONDAG – 9 UUR: ZEN VAN ZEE EN DUINEN

Van de grandeur die Scheveningen ooit kenmerkte, is alleen het Kurhaus overgebleven. En bijna was ook dat er niet meer geweest. Maar dankzij de nieuwe eigenaar staat het monumentale hotel als vanouds te stralen in de zon. Er is een spa met zeezicht en de kamers zijn onder handen genomen. Wat bleef, is de ouderwetse charme van een hotel aan zee, waar we vanochtend langzaam wakker werden en met een kopje koffie genoten van het rustgevende uitzicht. En waar we in de Kurzaal met de beschilderde plafonds toch even denken aan de Rolling Stones. Die braken de zaal tijdens een legendarisch concert in 1964 bijna af. Ter afsluiting gaan we wandelen in Meijndel, het duingebied ten noorden van Scheveningen. Vanuit de pannenkoekenboerderij brengt de wandelroute ons naar de witte duinenrij achter het strand. We dalen even af en zien de skyline van Scheveningen. Het reuzenrad op de Pier draait zijn rondjes en we hebben al een beetje heimwee naar de gezellige terrassen op het strand. So long Scheveningen, tot nog eens.