

Nieuw Dutch Design doet oude Philips-fabriek weer opleven

De Design Academy Eindhoven en de voormalige fabrieksterreinen van Philips vormen al jaren de broedplaats voor het befaamde Dutch Design. Dompel je een paar dagen onder in deze bruisende stad en je komt verrijkt en geïnspireerd weer thuis. Met een 'Marokkaanse' lamp van gerecycled Tupperware, bijvoorbeeld.

TINEKE ZWIJGERS



Foto's Dorien Koppenberg

De ooit hermetisch afgesloten 'Verboden Stad' van Philips is nu een toegankelijk oord van bruisende creativiteit en gezellig genieten geworden.

Steek je licht op in Eindhoven



Radio Royaal

laars, waar de winkels nauwelijks muren hebben. Of je nu op zoek bent naar schoenen, een stoel of een iPadhoes, je je haar wilt laten doen of je dagelijkse shot poëzie scoren, het kan hier allemaal.

Een van de opvallendste winkels is Kriz Interior & Lifestyle, waar Christa Contant zich laat inspireren door gebruikte materialen. Zo tovert zij afgedankte Tupperware om tot lampen die de sprookjesachtige sfeer van Marrakech oproepen. Restanten van kerkelijke offerkaarsen zijn omgesmolten tot kleurige kandelaarkaarsen. Retrobehang, sloop-houten tafels, muzikspelers in oude transistorradio's: elk object heeft zijn verhaal.

Ruw houten meubels

Van de ontwerpers die Dutch Design internationaal op de kaart zetten is Piet Hein Eek de bekendste die zijn basis in Eindhoven heeft. Zijn bedrijf is zo ruim opgezet dat de gebouwen een apart complex vormen in het aan Strijp-S grenzende Strijp-R. Het is zelfs berekend op een lang bezoek: een van de werkplaatsen is ingericht als restaurant, waar we genieten van een warme lunch. En terwijl we ons in de showroom op de eerste verdieping vergapen aan de bekende ruw houten meubels en accessoires, zien we dat in de werkplaats beneden

Of je nu op zoek bent naar schoenen, een stoel of een iPadhoes, je je haar wilt laten doen of je dagelijkse shot poëzie scoren, het kan hier allemaal



Onder de Leidingstraat

energiek gezaagd, getimmerd en gefreesd wordt. Dat oogt zo aanstekelijk dat weinig mensen hier met lege handen vertrekken.

Terras onder de leidingen

Centrale allee van Strijp-S is de Leidingstraat, vernoemd naar de pergola van leidingen boven de straat. Landschapsarchitect Piet Oudolf ontwierp er een openbare tuin. Overdag zit je lekker in het groen op een bankje of terras. En 's avonds worden de leidingen en enkele gebouwen sprookjesachtig uitgelicht. De winkels zijn dan al gesloten, maar horeca zorgt voor de gezelligheid. Ook de eethuizen in Strijp-S stralen die wat rauwe, informele sfeer uit. Zo kun je fonduen in de oranje-bruine jaren 70-entourage van het Tijdelijk Restaurant (dat al zeven jaar bestaat...). Meer verrijkt is de keuken van Radio Royaal, in de imposante Machinekamer van Philips.

Het enige dat dan nog ontbreekt aan de Eindhovense Dutch Design-ervaring is 'industriële slapen'. Dat doen we in het Art Hotel, deels gevestigd in de Lichttoren van Philips. Hier produceerde men ooit gloeilampen en als die 's avonds getest werden, vormde het gebouw een lichtbak in de stad. Op de vloer is dit een modern designhotel, met elegante bedden, luxe sanitair en ingelijste reclameposters. Maar ook hier zie je langs de betonnen plafonds nog een netwerk van fabrieksleidingen. Niet iedereen begrijpt de bedoeling. «Mooi hotel, jammer dat het nog niet af is», melden gasten soms bij vertrek. Gelukkig weten wij beter.



Smultips van onze gids

In Strijp is het goed eten en drinken. Christa Contant (Kriz Interior & Lifestyle) beveelt drie adressen aan:

- **'t Koffiehuisje:** knus cafeetje in voormalig transformatorhuis, met lekkere koffie en zelfgebakken taart (www.ketelhuis.com).
- **Onder de Leidingstraat:** lunch en take away in de sfeer van een overdekte markt. Heerlijke soep, stamppot, broodjes, salade en verse smoothies (www.onderdeleidingstraat.nl).
- **Pinkie Patisserie:** oogstrelende taartjes en bonbons, en nog lekker ook (www.pinkiepatisserie.nl).

'Leuk dat je er bent'. Zo luidt de slogan van Onder de Leidingstraat. Zo gastvrij als deze Lunch & Take Away zich presenteert ging het tot voor kort niet toe in Strijp-S. De Eindhovense fabriekswijk stond bekend als de 'Verboden Stad'. De slagbomen gingen elke dag alleen omhoog voor de duizenden arbeiders van Philips. De elektronicagigant is nu bijna uit de wijk verdwenen en in de oude productiehallen bruisht het van de creativiteit. Aan ruimte geen gebrek: er is plek voor iedereen met ambitie op het gebied van mode, interieur, koken, muziek en kunst. De designers betrekken niet alleen ateliers, ze richten er ook winkels, galeries en horeca in, waardoor Strijp-S een echte bestemming is voor een toeristische uitstap.

Shop till you drop

Op het gelijkvloers van de Apparatenfabriek opende onlangs Urban Shopper. Een eldorado voor shoppers en snuffe-

PRAKTISCH

ERHEEN: de afstand Brussel-Eindhoven bedraagt 135 km. Parkeren is doorgaans betalend, maar niet duur. De Strijp-S parking bij het Blue Collar hotel kost 6 euro per dag.

LOGEREN:

- **Art Hotel Eindhoven:** luxe designhotel hartje Eindhoven, waar elke kamer anders is ingericht. De sfeer: Brabantse gemoedelijkheid. Vanaf 150 euro B&B voor 2 personen (www.innethotelsarteindhoven.nl).
- **Blue Collar Hotel:** eigenzinnig hotel in de voormalige bakelietfabriek van

Strijp-S. Ruime keuze aan kamers, van slaapzaal tot suite, met als gemeenschappelijk karakter: stoer en comfortabel. Vanaf 52 euro (hostel) en 67 euro (hotel) B&B voor 2 personen (www.bluecollarhotel.nl).

PERIODE: de winkels, ateliers en horeca in Dutch Designwijk Strijp-S zijn het hele jaar door open.
MEER INFO: www.thisiseindhoven.nl (algemeen); www.urbanshopper.nl en www.pietheineek.nl (shoppen); www.radiroyaal.be en www.tijdelijkrestaurant.nl (dineren).