

Rustiger dan Zeeland: een weekendje

Goeree-Overflakkee

# Snoepreisje naar Zuid-Holland

Zeker zo mooi, maar minder druk. Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is een perfect alternatief voor Zeeland. Ga mee een weekend wandelen, fietsen en genieten van het lekkers dat de zee en de Goereese smulpapen brengen: Stellendamse garnalen, geitenijs en 'kruukplaatjes'.

TINEKE ZWIJGERS



In boerderij Mekkerstee kun je terecht voor geitenkaas én -ijs.  
Foto's Dorien Koppenberg



Onderweg met de fiets kun je groenten en fruit kopen aan de verschillende eetstalletjes. Je geld deponeer je in de 'honesty box'.



Met zijn vierkante kerktoeren, vaartje, brug en marktplein is het aanzicht van Goedereede zo fotogeniek dat elke bezoeker direct de camera pakt. Wij ook natuurlijk.

Daarna eten we een goed gevulde Goereese vissoep op het terras van Hotel de Gouden Leeuw. Niet zomaar een hotel: het is gevestigd in een historisch pand met een 'pausenkamer'. De kamer herinnert aan Adriaan Floriszoon Boeyens, die van 1492 tot 1507 pastoor van Goedereede was en in het pand verbleef. In 1522 werd hij in Rome gekozen tot paus Adrianus VI. De enige Nederlandse paus ooit en de laatste niet-Italiaanse paus tot 1978, toen Karol Wojtyła Paus Johannes Paulus II werd.

Na dit 'pauselijk' oponthoud bezoeken we de kerk waar Adriaan de mis opdroeg en beklommen de 217 traptreden van de toren. Vanaf het platform kijk je weids uit over het eiland en het stadje aan de voet van de imposante toren.

Ooit was Goedereede — de naam zegt het al: 'goede rede' — een geliefde zeehaven en ontstak men 's nachts een vuur op de toren om schepen te waarschuwen voor de verraderlijke Kwade Hoek. Waar de Noordzee het Haringvliet ontmoette, liepen nogal eens schepen aan de grond. De haven van Goedereede verzandde later en nu brengen de Goereese vissers hun vangst naar de vismijn van buurdorp Stellendam.

## Culi-stops

Vanuit onze beachlodge op de Brouwersdam verkennen we de kop van het eiland met de fietsroute Kraan van Europa. Die titel verwijst naar de Haringvlietsluizen, die maar liefst 60% van het Nederlandse rivierwater in

zee lozen. We genieten van het duinlandschap, gaan pootjebaden in zee en beleven een heus zwaai-moment als de stoomtram ons inhaalt. Tot 1957 verbond die tram de Zuid-Hollandse eilanden met Rotterdam, nu rijdt ze in het toeristenseizoen toertjes vanaf de Punt van Goeree. We maken een ometje door natuurreservaat De Kwade Hoek, waar het zelfs op een zomerse vakantiedag heerlijk stil is op het strand.

De inspanning van het fietsen en wandelen wekt voldoende eetlust op voor diverse culinaire stops. In Stellendam genieten we met uitzicht op de viskotters van kibbeling en garnaalkroketjes. De kroketten zijn rijk gevuld met de zachtroze en zoet smakende garnaaltjes die in de vismijn achter ons worden gepeld.

Dat laatste schijnt bijzonder te zijn — garnalen gaan hiervoor vaak op en neer naar Marokko — en past in het streven van Goeree-Overflakkee om het duurzaamste eiland van West-Europa te worden. Maar wat ook telt: de garnalen belanden supervers op je bord. Aan het eind van de middag parkeren we de fiets bij geitenboerderij De Mekkerstee in Ouddorp. We pakken nog net een staartje mee van het melken van de geiten, die na gedane zaken fraaie 'bokkensprongen' maken en nieuwsgierig hun snuit door het hek steken voor een aai. Van de melk wordt kaas en ijs gemaakt, te koop in de landwinkel en de ijssalon.

We slaan een tas vol kaas en streekproducten in en kunnen die met moeite kwijt in de fietstassen. De tassen zijn al welgevuld met de



Typische pittoreske huisjes in Middelharnis: een uitnodigende omgeving om een terrasje te doen.

groenten, eieren en jams die we vandaag afnamen van stalletjes met 'honesty-box' langs de weg.

## Hap-slik-weg

«Hebben jullie zin in een kruukplaatje bij de koffie?» We zijn net ingecheckt in B&B Het Kadehuisje en eigenares Denise houdt ons een zak koekjes voor. «Een echte Flakkeese specialiteit.» De koekjes van boter, bloem, suiker en kaneel smaken lekker smeug. Kruukplaatjes dateren van de tijd dat snoepen een luxe was en niet elk huishouden een oven bezat. Daarom werden ze in de koekenpan gebakken.

Vanuit de B&B lopen we langs de haven van Middelharnis, waar de terrassen al gezellig vol lopen. Via de statige Voorstraat nemen we een kijkje bij het historische Raadhuis en, via een onderdoorgang, in de monumentale kerk van Middelharnis. Die kerk is een beetje beroemd: in de Londense National Gallery hangt 'Het laantje van Middelharnis' van de 17de-eeuwse schilder Meindert Hobbema. De kerktoeren steekt daarop bijna lichtgevend af tegen de Hollandse wolkenlucht.

Ter afsluiting van ons eilandweekend verkennen we de Slikken van Flakkee. Dit na-

tuurgebied grenst aan het Grevelingenmeer en werd vroeger sterk beïnvloed door de getijden. Nu loopt nog slechts een klein deel soms onder water. Vanaf de parkeerplaats volgen we een wandelroute, die langs een vogeluitkijkpunt voert — voor het spotten van watervogels als kluut en strandplevier — en uitkomt bij de modderigeslikken. Daar plukken we een stengeltje zeekraal en zetten er onze tanden in. De zilte delicatessen vormt een smakelijke afronding van ons verblijf op een eiland vol zaligheden.

## Niet te missen

- Neem op 5 september een kijkje op het **Energy Festival**. Je kunt er onder meer streekproducten proeven, en e-bikes en e-scooters testen ([www.energyfestival.eu](http://www.energyfestival.eu)).
- Op **Punt-West** kun je chillen, loungen en logeren in een eco-resort en beachclub ([www.werelds.nl/strand](http://www.werelds.nl/strand)).
- **Zeehondenopvang A Seal** met expo over delta, Deltawerken, duurzame visserij en zeezoogdieren. Vanaf oktober 2015 ([www.aseal.nl](http://www.aseal.nl))



In Beachclub Punt-West kun je chillen en loungen bij het water.